

# Ruts Kenyanyheter

## Julhälsning

### December 2020

Kära vänner!

Vi är igen inne i advent. Man brukar säga att tiden går snabbt då man har roligt. Även om det varit en mycket annorlunda tid sen jag kom tillbaka, så har det känts mycket mera meningsfullt att vara på den plats där man ska vara.

#### Undervisning på Matongo

I slutet av oktober kom undervisningen på Matongo igång igen. Det var så fint att få träffa studerande både i min egen grupp, men också dem som jag haft tidigare i olika ämnen, både diakoni- och präststuderande. De första veckorna hade jag bara sex elever i min klass, men innan vi avslutade kursen var vi uppe i tretton. Det har verkligen inte varit lätt att undervisa med munskydd på. De dagar jag varit på Matongo har munskyddet varit på från kl 8.30 till kl 15, förutom en kaffepaus innan jag börjat och en lunchpaus med medhavd matsäck innan jag åkt hem. De dagarna har jag nog varit trött i huvudet innan jag kommit hem. Att få studerande att förstå, att munskyddet ska vara på även då man pratar, har varit en annan utmaning. Och att munskyddet ska täcka både näsan och munnen, har varit en annan. Men vi lär oss. Och det är för allas vårt bästa. Nästan varje dag har börjat med en genomgång av corona restriktioner och hur vi ska bete oss.

Nu är terminen över och första veckan i december hölls alla examen. Sen har vi en månad ledigt tills nästa termin som börjar i början av januari.

#### Kyrkans aktiviteter i coronatider

Mycket av aktiviteterna i vårt stift har också kunnat fortgå, även om det varit med restriktioner. Jag är glad att gudstjänster som hålls utanför, med munskydd och med distans kan fortgå. T.o.m. synoden, eller kyrkhelgen här i församlingen kunde genomföras, även om man inte bjöd in gäster i form av talare och körer utifrån. Det gick riktigt bra. Samma helg som församlingen här i Kisumu firade kyrkhelg, var jag inbjuden till en likadan i Othoro ca 75 km söderut från Kisumu mot Atemo. Där undervisade jag två ggr och övernattade på Atemo. Båda tillställningarna var fina och fyllde en viktig funktion. Det som slog mig var hur starkt det traditionella luotänket präglar så mycket av handlande och agerande. Jag fick det också bekräftat av en av våra äldre präster. Så hur viktigt är det inte att evangeliet predikas, undervisas och talas om i alla sammanhang, så att människor befrias från det som inte är bibliskt/kristet.



Grinden till Matongo, Neema Lutheran college



En av mina studerande undervisar sina medstuderande.



I gudstjänst används munskydd och praktiseras afrikansk social distans.



Kvinnorna i internationella bibelstudiegruppen samlade hemma på vår gård



Begravning

### Internationella kvinnor

Sedan i våras har jag varit med i en internationell bibelgrupp här i Kisumu. Sedan i mars har den hållits via Zoom fram till för en månad sen. Det är kvinnor med olika bakgrund, både då det gäller församlingstillhörighet och familjeliv. Flera är lokalt gifta och några jobbar med eller i någon kyrka, eller ministry, som våra vänner i väster talar om. I ungefär en månad har vi samlats till fysiska träffar, då vi samlas ute, använder mask och alla har sitt eget fika med. Två gånger har vi varit på vår gård. Det är viktigt att vi uppmuntras och stärks i vår kristna tro, men det är också viktigt att få ha ett sammanhang där man delar både glädje och bekymmer i att leva i ett annat land och i en annan kultur.

### Dödsbud och budskap i juletid

Den senaste månaden har vi nåtts av flera sorgebud. De som var ELCK:s ordförande Francis Nyamwaro, sedermera kyrkans första biskop, och viceordförande, Samuel Mogeni, då jag kom till Kenya 1991, dog båda inom en dryg vecka. Sedan har också frun, Adah Olak, till Richard Olak, som var kyrkans generalsekreterare och som besökt Finland många gånger, också fått flytta hem till himlen. Sådana här dödsfall berör kyrkan och oss alla på ett mycket speciellt sätt i dessa tider. Därför är det så viktigt att påminnas om advents- och julbudskapet. Under advent påminns vi om hur Jesus kommer till oss. Advent betyder ju ankomst. Och Jesus kommer till oss på olika sätt. Han kom hit till jorden som ett litet barn, då han föddes i Betlehem. Han kommer varje dag till oss i sitt ord och i sakramenten och han skall komma igen för att ta sina barn hem till himlen. Hur viktigt är det inte att vi lever beredda att få gå med Jesus då han kommer.

Trots ett annorlunda år får vi lita på det som står i Hebr.13:8 ”Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet.”

Och kanske mer än tidigare passar denna psalmvers från Psb 32: ”Till hög, till låg, till rik, till arm, kom, helga julefrid. Kom barnaglad, kom hjärtevarm i världens vintertid. Du ende som ej skiftar om, min Herre och min konung, kom. Till hög, till låg, till rik, till arm kom glad och hjärtevarm.”

Jag vill önska er alla en Fridfull och Välsignad Jultid samt ett välsignat Nytt År 2021!

Rut Åbacka

Kontaktuppgifter:

E-post: [rut.abacka@slef.fi](mailto:rut.abacka@slef.fi)

Mobil: +254727234107, +358505437080 (WA)

Postadress: P.O.Box 2257 – 40100,

Kisumu, Kenya

**Understödskonto:**

SLEF, IBAN FI45 4055 1120 0020 96,

BIC HELSFIHH

Ange YM (=yttre missionen) och din hemförsamling som meddelande.

Kom gärna med i min stödring! Läs mera på [www.slef.fi](http://www.slef.fi)



### Böne- och tacksägelseämnena:

- Tacka för goda kontakter med stiftens och kyrkans ledning och för de möjligheter vi har att arbeta i båda stiftet i luområdet.
- Tacka för hälsa och krafter också i dessa tider.
- Tacka för meningsfulla uppgifter.
- Be för studerande på Matongo, både diakonissor och präster
- Be för ELCK och ärkebiskop Joseph Ochola samt de båda nya biskoparna Moses Okoyo och Titus Okoda
- Be för de familjer, speciellt Richard Olaks familj, vars nära anhöriga har flyttat till det himmelska hemmet.
- Be om hälsa, krafter och vishet att hantera corona situationen då jag rör mig bland folk.



Det nya normala