

Ruts

Kenyanyheter

oktober 2020

Kära vänner!

Nu är jag tillbaka i mitt hem i Kenya. Ett drygt halvår tillbringade jag i Finland och jag kunde sålunda återvända till Kenya i början av oktober tillsammans med mina kollegor.

Efter två dagar på resa landande vi i Nairobi på söndag kväll 4.10. Det kändes skönt att vara så långt på väg, fastän den resan inte heller gick helt utan 'hick-ups', som man säger på engelska.

På måndag skötte jag ärenden på Immigration. Jag måste få berätta om proceduren där. Man fick presentera sitt ärende åt vakten vid ingången och han svarade 'Någon kommer och kallar på dig.' Och så fick vi vänta ute på gården. Man funderade nog hur de skulle kunna kalla på någon i den röran?? Men efter att jag väntat en stund kom en tjänsteman och ropade upp dem som hade arbetstillståndsärenden. Vi lämnade in våra papper. Efter en stund fick vi dem tillbaka. Och tänk att alla fick sina egna papper tillbaka, och t.o.m. sina egna pass!

Att komma hem

På tisdag flög vi vidare till Kisumu.

Om de allra flesta hade munskydd i Nairobi, så tyckte vi att det inte var så många som hade det i Kisumu. Det finns alla möjliga stilar på att bära mask. De allra flesta som bär dem har dem över näsa och mun. Men sen finns det alla möjliga variationer från att ha dem strax under näsan till att ha dem i skjortfickan eller i handväskan.

I Milimani där jag bor väntade en nystädad lägenhet och en renbäddad säng. Det hade Elisabeth min hushjälp, som bor på samma område skött om. Det var skönt att komma hem, då det var i ordning.

De första dagarna gick mer eller mindre åt till att installera sig och kolla in det nya normala. Bl.a våra bilar hade slocknat och behövde en del tillsyn innan de startade.

Min hushjälp har jag ännu inte sett utan munskydd. Vi har också munskydd så fort vi går utanför grinden, också då vi går ut på promenad. Då man kommer in någonstans ska man antingen tvätta eller desinficera händerna. Något annat jag noterat är att det blir fort tyst på kvällarna och sent kommer alla ljud från trafiken igång på morgonen. Det har högst troligen med utgångsförbudet att göra.

Att komma hem – i församlingen

Det roligaste var ändå att komma till kyrkan här i Kisumu. Gudstjänsten hölls ute. Stolarna var placerade med något sorts avstånd emellan och ingen hälsade. Även om så mycket var



I Seinärjoki, första etappen till Kenya ska snart påbörjas.



Grinden till mitt hem i Milimani. Märk handtvättstället till vänster.



Handtvättställe vid en av restaurangerna i stan. Det finns trampor både för att få vatten och tvål. Det är inget fel på uppfinningsrikedomen.

annorlunda, kändes det som att komma hem. Många kom och hälsade med armbågen eller med en nickning. Jag fick tvätta händerna, registrera mig, som alla ska göra och så mättes feber med en s.k termogun, kanske man kunde kalla det feberpistol eller något liknande på svenska. Min kroppstemperatur har varierat mellan 35,1 och 36,3!!

I gudstjänsten fick vi också vara med om dop. Arbetet i Guds rike har inget uppehåll. Människor föds och människor dör. Pappan till Lucas, som jag arbetat mycket med, fick flytta hem till himlen för ett par dagar sedan. Det blir begravning om ett par veckor.

Innan jag körde hem efter gudstjänsten hann jag byta några ord med våra präster Martin och Isaya, Vi tyckte alla tre, att vi varit borta länge och att det var trevligt att ses.

Nu blir det småningom att ta itu med en del utåtriktade arbetsuppgifter. Om det för min del blir möjligt att göra hembesök får tiden utvisa. Undervisningen på Matongo, där präster och diakonissor utbildas kommer igång i slutet av oktober. Och övrig undervisning i församlingarna får jag utforska hur vi skall gå vidare med.

Jag är glad och tacksam att ännu en gång få komma tillbaka till Kenya. Även om vår uppgift är att göra oss obehövligen, tror jag att vi ännu har en uppgift i att stöda våra kristna bröder och systrar här, speciellt dem i ledaruppgifter.

Det stift där SLEF arbetar mest delades i december 2019. I slutet av förra veckan hölls val av två nya biskopar, Moses Okoyo och Titus Okoda.

Vi ber att Gud ska leda kyrkan här och dess ledare, speciellt de nya biskoparna.

Er utsända,
Rut Åbacka

Kontaktuppgifter:

E-post: rut.abacka@slef.fi

Mobil: +254727234107, +358505437080 (WA)

Postadress: P.O.Box 2257 – 40100,

Kisumu, Kenya

Understödskonto:

SLEF, IBAN FI45 4055 1120 0020 96,

BIC HELSFIHH

Ange YM (=yttre missionen) och din hemförsamling som meddelande.

Kom gärna med i min stödring! Läs mera på www.slef.fi



Martin Orende predikade i söndagens gudstjänst.



Dop



Här bor jag... Men inte i hela huset.

Förböns- och tacksägelseämnena:

- Be om vishet i vårt varande här
- Be om hälsa och speciellt att vi hålls friska
- Be för kyrkan, ELCK och för de båda stiftet där vi arbetar
- Be för de nya biskoparna Moses Okoyo och Titus Okoda
- Tacka för att resan gick bra
- Tacka för att vi fått komma tillbaka
- Tacka för en god tid i Finland

