

Ruts Kenyanyheter

April 2021

Kära vänner!

Vi lever i tiderna efter påsk, då vi påminns om hur den levande Jesus går med oss i vår vardag. Han är vår uppståndne frälsare, men han är också den gode herden som leder, skyddar och söker efter sina får. I vår del av landet fick vi, under rådande omständigheter, fira en ganska normal påsk. Speciellt långfredagens gudstjänst var givande med bibelläsning och påföljande meditationer/andakter. Gudstjänsten innehöll ingen musik, vilket är mycket ovanligt här.

Nya coronarestriktioner och undervisning på Matongo

För snart fyra veckor sen annonserades de kraftigaste åtgärderna mot Corona pandemin i Kenya efter de åtgärder som man tog till för ett drygt år sen. Skillnaden nu är att det är ett område runt Nairobi, innehållande 5 counties (motsvarande län), som påverkats mest. Man får t.ex inte åka in och ut i detta område, alla matserveringar är stängda, offentliga sammankomster som t.ex gudstjänster är inhävarade. Det råder utgångsförbud mellan kl 20 och 04. Dessutom är skolorna i hela landet stängda. Det betydde att också Neema Lutheran College på Matongo stängde och studerande fick ett dygn på sig att packa och åka hem. Vi har flera internationella studerande av vilka en del hade anlänt mindre än två månader innan de måste åka hem igen. Vi hade en dryg vecka till slutexamen. Allt hänger i luften just nu om, hur och när skolorna öppnar igen.

Jag hade tack och lov hunnit avsluta min undervisning i båda grupperna jag haft. Jag hade t.o.m. hunnit göra hembesök med min elev i "Ministry to the Sick and Needy". Det var jag mycket tacksam över, för jag hade trott att vi inte skulle kunna göra det. Med klartecken från skolans ledning och en förståelse för situationen i de församlingar vi besökte kunde vi genomföra det.

Diakoni, hembesök etc

I slutet av 2020 fick jag via min kenyanska kollega, evangelisten Lucas, reda på att en av våra präster inte mådde bra. Eftersom det var fråga om en relativt ung präst, så bad jag Lucas kolla upp med honom hur det egentligen var. Efter gemensamma konsultationer beslöt vi att Lucas skulle åka med prästen till ett katolskt missionssjukhus inte så långt iväg för en ordentlig hälsokontroll. På sjukhuset fick man reda på det vi redan visste, men också att han hade någon förändring i hjärnan,



Blommor



Min diakonistuderande och jag på väg på hembesök



Naturen är otrolig rik. Här en blomma som jag såg för en tid sen.

antagligen stressrelaterat, något som gjorde att han verkade slö i både pratet och rörelseförmågan. Han fick medicin och fick senare också fysioterapi. Från stiftets sida gavs prästen sjukledigt för att kunna vila ordentligt.

För en tid sedan hade jag möjlighet att tillsammans med Lucas och hans fru besöka prästen. Det var fint att se att det var en helt annan präst som vi mötte. Han var mycket piggare, klar i blicken, mycket rörligare i armar och ben och framför allt kunde man se det vanliga glada ansiktet. Han hade t.o.m. tillverkat ett eget gym hemma där han tränade dagligen.

Hela den här processen har resulterat i att stiftet på allvar börjat fundera på de anställdas välbefinnande; andligt, mentalt och fysiskt. Det har en tid pratats om att det skulle vara viktigt att samla prästernas och evangelisternas fruar för att diskutera och undervisa om hur de kan vara stöd till sina män. Detta är i planeringskedde. Vi får hoppas och be att det skulle bli verklighet inom en nära framtid.

Vila

Vi behöver alla få tillfälle till vila allt emellanåt. Senaste vecka hade jag möjlighet att tillsammans med mina kollegor åka iväg på en kort semester. Eftersom delar av landet är nerstängt bestämde vi att vi skulle hålla oss i näromgivningen. Vi valde ut två platser, Kweisos ett helt nytt ställe för mig och Rondo en gammal bekant plats. Det som var gemensamt för båda, var att vi fick möjlighet till den vila och avkoppling vi så väl behövde i en skön och underbar omgivning. För att kunna ge ut åt andra, måste man själv ha ett förråd att ta ur.

Om allt går väl kommer jag på planerad Finlandsvistelse i sommar. Jag hoppas att vi har möjlighet att träffas då. Under delar av juli och augusti månad kommer jag att vara tillgänglig för besök, så vill ni ha ett besök i er församling eller grupp så hör gärna av er!

Hälsningar,
Rut Åbacka

Kontaktuppgifter:

E-post: rut.abacka@slef.fi

Mobil: +254727234107, +358505437080 (WA)

Postadress: P.O.Box 2257 – 40100, Kisumu, Kenya

Understödskonto:

SLEF, IBAN FI45 4055 1120 0020 96,

BIC HELSFIHH

Ange YM (=yttre missionen) och din hemförsamling som meddelande.

Kom gärna med i min stödring! Läs mera på <http://www.slef.fi/stodring>



Flickor som bär ved



Hembesök hos en gammal man



En av prästens många uppgifter

Böne- och tacksägelseämnena:

- Tacka för möjligheten att få samlas under påskhelgen
- Be för studerande på Matongo, både diakonissor och präster, som abrupt måste åka hem. Be att det snart blir möjligt att återgå till närstudier.
- Be för ELCK och ärkebiskop Joseph Ochola samt de båda nya biskoparna Moses Okoyo och Titus Okoda
- Be för prästen jag berättat om och hans familj samt för planering av seminariedag för de anställdas fruar.
- Tacka för och be om hälsa, krafter och vishet att hantera corona situationen då jag rör mig bland folk.



Regn över Masai Mara